



Welkom!

Zondag 24 mei, 10.00 uur
Belijdenis van het geloof

Voorganger: Ds. Henriëtte Bouwman

Na de dienst is er koffie, thee en limonade

Over de dienst

Lezingen: Handelingen 2: 1-13

Liederen: Lied 672: 1,3 en 7
Lied 301c – kyrië
Lied 150: 1, 2
Lied 691: 1, 2, 3
Lied 836: 1, 3, 5
Lied 675: 1, 2
Lied 970: 1, 2, 3
Lied 426
Lied 368g
Lied 425

Deze dienst is met beeld en geluid te volgen via
deze koppeling: kerkdienstgemist.nl

Collectes

Maak uw bijdrage in de collecte over naar
NL73 RABO 0331 9090 73
o.v.v. datum en 1^e en/of 2^e collecte

Of klik op de collecte, u komt dan in 'betaalverzoek Rabobank', daar krijgt u de mogelijkheid om het bedrag te bepalen (standaard € 2,00) en uw bank te kiezen, via uw eigen bank voltooit u de betaling.

1^e collecte [KiA Cuba](#)

2^e collecte [Vorming en Toerusting](#)

Agenda

Woensdag 27 mei 10.00 uur
Koffiemorgen

Vrijdag 29 mei, 20.00 uur
Toevalstreffer

Zondag 31 mei, 10.00 uur
Ds, F. van de Hoek

Graag uw aandacht voor

Meeleven met

Mimi Gunther – van Eck is afgelopen weken in het ziekenhuis geweest met ernstige gezondheidsklachten. De situatie is sterk verbeterd en ze is nu voor revalidatie en aansterken in Markant in Tiel. We wensen haar heel veel sterkte toe.

Jarigen

24 mei Mevr. J.J. van Eck – Schimmel

25 mei Mevr. A. de Ru - van der Els

27 mei Mevr. S.P. Koele - van Donk

Vakantiewerker(s) M/V gezocht:

In verband met vakantie van één van onze beheerders in de maand juni, is er **dringend behoefte** aan één of meerdere vrijwilligers voor het uitvoeren van eenvoudige huishoudelijke werkzaamheden in de Voorhof. Zowel mannen als vrouwen kunnen zich aanmelden. Lijkt het je iets om deze zinvolle werkzaamheden uit te voeren, of wil je meer info, neem dan even contact op met Jan van Eldik. Tel.mob 0611875628.

Vele handen maken ligt werk!

Eetgroep

Voor de alleengaanden is er weer de maandelijkse eetgroep.

Deze keer echter niet op vrijdag 29 mei vanwege een voorstelling in de Voorhof, maar op **donderdag 28 mei**. We beginnen om 18.00 uur. Welkom aan tafel!

HIGH TEA 6 juni

Op zaterdag 6 juni organiseert de diaconie weer de jaarlijkse High Tea in De Voorhof, van 15.00 tot 18.00 uur. Jong en oud is van harte welkom voor een gezellige middag met thee, lekkernijen en muzikale omlijsting.

Aanmelden kan tot en met 31 mei op één van de volgende manieren:

Via het inschrijfformulier op het bord in de hal van de kerk

Per mail: diaconie@voorhofkesteren.nl

Met een appje of telefoontje naar

Marjan Roelofsen: 06-418 113 16

Van harte welkom!

Nieuw beeldscherm

In de kerkdiensten wordt gebruikgemaakt van de beamer om alles wat nodig is te projecteren. Steeds vaker blijkt dat de projectie niet aan de verwachtingen voldoet. Vooral bij helder weer is die niet goed zichtbaar. Van foto's en filmpjes is dan vaak weinig te zien. De kerkenraad heeft daarom afgelopen zondag aan belangstellende gemeenteleden voorgesteld een groot beeldscherm aan te schaffen als vervanging van de beamer. Het betreffende beeldscherm is iets kleiner dan het huidige vlak dat geprojecteerd wordt maar het beeld is vele malen scherper. Ook bij helder weer is de zichtbaarheid zeer veel beter.

Uiteraard vraagt de aanschaf wel om een flinke investering.

Aanschafprijs beeldscherm	€ 13.830,00.
Ophanging en aansluitmaterialen	€ 1.410,00
Arbeid	€ 1.260,00

Totaal € 16.500,00

Na wat vragen ter verduidelijking van gemeenteleden is zondag besloten over te gaan tot de aanschaf van dit beeldscherm.

Als laatste werd gevraagd of er een financiële actie wordt georganiseerd voor het beeldscherm. Dat is niet het geval. Maar natuurlijk zijn alle bijdragen voor dit doel welkom! Dus wie blij is met de komst van deze sterke verbetering en hieraan wil bijdragen, kan deze QR-code gebruiken



of klikken op [bijdrage beeldscherm](#)

Belijdenis met Pinksteren

Komende zondag, Pinksteren, vieren we het feest van de heilige Geest. Een feest vol inspiratie, vuur en het waaien van de Geest om vol enthousiasme ons geloof te vieren.

Dat doen drie jonge mensen door hun geloof te belijden. Het zijn Niels van Andel, Adriëtta van Dijk en Duncan Peterse. Een bijzonder moment voor hen en voor ons als gemeente. De dienst zondag is mede door hen voorbereid en ze lezen of vertellen ieder iets dat hun geloof uitdrukt. We hopen dat jullie mee komen vieren.

Kerkasiel Kampen

OVER HOOP PRIJS

Wij feliciteren de Open Hof met het ontvangen van de Over Hoop Prijs. De Over Hoop Prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een 'grensverleggende en hoopgevende ontwikkeling' op het grensvlak van cultuur en maatschappij. De jury 'heeft grote bewondering voor het kerkasiel in Kampen, omdat het laat zien dat een kleine geloofsgemeenschap een hoopvolle beweging in gang kan zetten', meldt Stichting Over Holland, de organisatie achter de prijs.

Meer info: <https://kerkasielkampen.nl/over/media/>

ACTIE GEBRUIK JE STEM!

420 kinderen kunnen niet nadenken over hun toekomst. Zij leven in voortdurende onzekerheid. Niet dagen, weken, of maanden, maar jarenlang. 4 van deze kinderen zitten uit angst voor uitzetting al meer dan 16 maanden in Kerkasiel Kampen. Toch horen we er in de Tweede Kamer niets over.

Tijd dus om jouw democratische stem te gebruiken. Schrijf een persoonlijke kaart aan Minister van Asiel en Migratie Bart van den Brink, en 17 kaarten gericht aan de 17 woordvoerders Asiel en Migratie.

Jouw stem telt!

In De Voorhof liggen setjes klaar.

Kaartenactie Kerkasiel

Het Kerkasiel in Kampen wil met een kaartenactie aan de woordvoerders van asielzaken van de Tweede Kamer en de verantwoordelijke minister een groot gebaar maken om de aandacht te vestigen op de situatie van de familie Babayants in de kerk en de 420 gewortelde kinderen die in AZC's zitten.

Ieder die het wil kan een pakketje van 18 kaarten meenemen of in de kerk schrijven naar deze woordvoerders. De naam van de woordvoerder (een lijst is bijgevoegd) en je eigen naam is voldoende, maar er mag ook een persoonlijke boodschap op.

Ze mogen weer naar de Voorhof komen en dan sturen we ze naar Kampen toe. Ze worden met de kaarten vanuit het hele land in juni aan de Tweede Kamer aangeboden.

Op dit moment zijn er al ruim 50.000 kaarten geschreven, maar dat mogen er veel meer worden. Laten we een mooi gebaar maken voor de gewortelde kinderen, schrijf een setje kaarten. Ze liggen komende zondag in de kerk.

Firma Ziel en Zaligheid speelt 'Toevalstreffer'

In *Toevalstreffer* brengen Rob Chrispijn, Jolien Damsma en Jan Borger een warm en poëtisch tegengeluid in een wereld die soms wat kil en nuchter aanvoelt. Over de rol van het toeval – of zijn het toch kleine wonderen? – en hoe je in het gewone iets bijzonders kunt ontdekken.

Met subtiele humor en grote muzikaliteit raakt Firma Ziel & Zaligheid telkens weer een snaar. Liederen van onder anderen Herman van Veen, Leonard Cohen en Sting worden verweven met eigen werk. De prachtige stem van Jolien Damsma, de rijke klanken van Jan Borger en de bezielde woorden van Rob Chrispijn maken het tot een voorstelling die je net iets lichter en liefdevoller naar huis laat gaan.

Vrijdag 29 mei 2026 om 20.00 uur
De Voorhof, Kesteren

Aanmelden is fijn maar niet verplicht

Kosten transport Surinameactie

Afgelopen week heeft Wilma Coutinho de spullen die ze heeft ingekocht en gekregen ingepakt om naar Suriname te sturen. Het zijn heel veel dozen en er ligt ook nog genoeg voor een volgende zending. Maar de kosten om de spullen te sturen zijn heel hoog. Het kost ongeveer € 50 euro om een doos met een container op een schip mee te sturen. Dit komt boven op de kosten voor alle medische spullen die Wilma vaak voor gereduceerd tarief koopt om naar Suriname te sturen en waar we voor collecteren. Het betekent dat Wilma vaak zelf voor de transportkosten betaalt. Dat is eigenlijk teveel voor haar.

Daarom een oproep om haar te helpen. Wie het kan missen en wil helpen, maak een bedrag over op de bankrekening van Wilma o.v.v. Actie Suriname NL22RABO0347916252. We kunnen er Wilma en heel veel mensen in Suriname, die met smart wachten op de spullen mee helpen.

Een doe-tas voor kinderen in de kerk

De taakgroep Liturgie & Eredienst heeft vijf tasjes gekocht met een harde kant voor kinderen in de kerk. We merken dat als kinderen meekomen ze graag bij hun ouders blijven zitten en niet bij de tafel gaan zitten die in de kerkzaal staat. Met de tas kan er op de eigen plek in de kerk getekend of geschreven worden op de harde kant van het tasje of gelezen worden in een boekje in de tas. Verschillende materialen zitten in de tas. Ze liggen klaar op de tafel in de ontmoetingsruimte om mee de kerk in te nemen.

Stage van Stanley Akerina – bezoekwerk

Voor zijn stage staat voor Stanley Akerina de komende weken het pastorale werk centraal. Hij mag met een aantal pastorale bezoeken meelopen en hij zal zelf een acht tot tien bezoeken afleggen. Hiervoor krijgt hij via de pastorale werkgroep adressen van mensen. Via deze weg willen we iedereen op de hoogte stellen dat Stanley u of jou kan bellen voor een bezoek. Wie dat bezoek niet wil, kan dat aangeven. We hopen dat hij mooie en fijne gesprekken met mensen kan voeren.

Colofon

Kopij voor de aanstaande nieuwsbrief uiterlijk woensdag 18.00 uur inleveren via nieuwsbrief@voorhofkesteren.nl

Pastorale zorg:
Ds. Henriëtte Bouwman
Werkdagen dinsdag t/m vrijdag
Woensdag- en donderdagmorgen van 9.30 - 12.30 uur in De Voorhof aanwezig.
Telefoon 06 - 12 67 83 06
Email predikant@voorhofkesteren.nl

Gea Olthoff
Telefoon 06 – 23 10 61 46
Email: pastoraat@voorhofkesteren.nl

De Voorhof is de Protestantse gemeente voor de dorpen Kesteren, Opheusden, Ochten, IJzendoorn, Lienden en Ommeren en is van de PKN.

Adres: Nedereindsestraat 30c
4041XG Kesteren
Telefoon: 0488 – 48 26 06
Email: beheerder@voorhofkesteren.nl
Website: www.voorhofkesteren.nl